



Wandelroute Heidestein

4,5 km • gemarkeerd



Landgoed Heidestein ligt verscholen in de bossen bij Zeist. Op de heidevelden tussen de oude naaldbossen grazen Drentse heideschappen. Zo zag de Utrechtse Heuvelrug er ruim honderd jaar geleden uit. Allerlei overblijfselen van het historische landgoed, zoals het theehuis en de vijver, geven het landgoed zijn eigen sfeer. Deze wandeling voert u langs een aantal historische plaatsen over dit prachtige natuurgebied dat in beheer is van Utrechts Landschap.

Praktisch

De route van 4,5 km is gemarkeerd met rode paaltjes. Honden zijn op een groot deel van de route niet toegestaan, omdat op de heideschappen lopen. De route is te combineren met de blauwe route op Bornia (5,5 km).

Startpunt

Parkeerplaats aan de Prinses Margrietlaan in Zeist.

Openbaar vervoer

Bushalte Prinses Margrietlaan 405.

Geschiedenis

Ver vóór de Middeleeuwen was de streek tussen Driebergen en Amersfoort een bosgebied met hier en daar een akker waarop gerst, rogge, boekweit en tarwe werd verbouwd. Later werd er bos gekapt om nieuwe velden te ontginnen. Hierdoor raakte de natuurlijke rijkdom van de bodem uitgeput. De verlaten akkers veranderden in heidevelden en zandverstuivingen met hier en daar nog wat bomen.

In deze staat trof de familie De Wetstein Pfister het landgoed in 1906 aan. De familie kwam uit het toenmalige Nederlands Indië terug naar Nederland, omdat één van de dochters aan astma leed. De familie huurde van baron Taets van Amerongen enige hectaren grond en Villa Heidestein. Later kocht de heer De Wetstein Pfister de grond en het landgoed werd uitgebreid naar 150 hectare. Hij was waterbouwkundig ingenieur en onder zijn leiding is er veel gebeurd in het gebied. Mevrouw De Wetstein Pfister heeft

Heidestein in 1974 geschonken aan Utrechts Landschap.

Groots natuurgebied

Samen met de aangrenzende gebieden Bornia en Noordhout vormt het landgoed een natuurgebied van 637 hectare. Op de heide grazen Drentse heideschappen. Zij zorgen ervoor dat de heide ruimte krijgt; ze eten gras en jonge boompjes en houden het landschap daarmee open. Allerlei planten en dieren profiteren daarvan, zoals zandhagedissen, heide, berken, lijsterbessen en inlandse vogelkers. Daarvan profiteren weer insecten, vogels en zoogdieren.

Op de dode bomen groeien paddenstoelen en vinden slakken, torretjes en kevers voedsel. Ook zij vormen weer een belangrijke schakel in de voedsel-keten. De berk is een dankbaar object voor bonte specht, ook zwarte specht komt voor op Heidestein.

► Hieronder volgt een omschrijving van de op de kaart aangegeven bezienswaardigheden.

1. Schaapskooi

In deze potstal uit 1884 werd de mest van schapen vermengd met heideplaggen. Dit gebruikten de boeren om hun akkers mee te bemesten. Nu is de stal in gebruik als informatiecentrum (open: zondag van 13.30 tot 16.30 uur, in korte vakanties ook op zaterdag van 13.30 – 16.30 uur).

2. Graanschuur

De graanschuur werd door de familie De Wetstein Pfister in 1917 gekocht. De familie deed aan akkerbouw en sloeg graan en aardappelen op in graanschuur. In de Tweede Wereldoorlog werd de schuur bezet door de Duitsers. Aan de achterzijde ziet u nog kogelgaten uit deze periode.

3. Theehuis

Het theehuis is rond 1912 gebouwd in chaletstijl. Onder het theehuis ligt een ijskelder. Hier werd in de winter het uit de vijver gehakte ijs in stro verpakt en bewaard.

4. Wal

De heer De Wetstein Pfister liet in het kader van de werkverschaffing een grote vijver graven met in het midden een eiland. Met de grond werd een wal opgeworpen. Om van het huis naar de vijver te gaan en omgekeerd, zijn in de wal drie tunnels aangelegd: één vaar-tunnel (in het midden) en twee wandel-tunnels. Villa Heidestein is in 1939 in vlammen opgegaan.

5. Ven

Door een stelsel van kanalen kon het water vanuit de bron in het ven naar de vijver stromen. Door verdroging werkt de bron niet meer.

6. Golfbaan

Op de heide liet de heer Wetstein Pfister een golfbaan aanleggen van negen holes. Deze heuvel diende als afslagpunt voor hole 4 van de golfbaan. De golfbal moest over het vennetje geslagen worden naar de hole.

Utrechts Landschap

Utrechts Landschap is dé beschermer van natuur en cultuur in provincie Utrecht. Onze natuur en cultuur is letterlijk dicht bij Utrechters. We zijn in 1927 opgericht en viert in 2017 ons negentigjarig bestaan. We kopen natuurgebieden aan, ontwikkelen ze als het nodig is, maar vooral: we beheren natuur voor de eeuwigheid. Die prachtige natuurgebieden zijn stuk voor stuk vrij toegankelijk voor alle inwoners van onze provincie. Daarnaast hebben we belangrijk monumentaal erfgoed onder onze hoede. Meerdere landgoederen met opstallen, 23 molens en natuurlijk Kasteel Loenersloot. Utrechts Landschap heeft 22.000

Beschermers. De overheid legt in toenemende mate de financiële verantwoordelijkheid voor natuur, landschap en erfgoed bij organisaties als de onze. Om ons werk voor al het moois in onze provincie te kunnen voortzetten, is het daarom essentieel om meer Beschermers te werven.

Oktober 2016